

DEVELHOF



Gereformeerde kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 12 februari 2021

Bij het schrijven van deze Ontmoetingen hoor ik buiten op het schoolplein eindelijk weer kinderen. Ze zijn aan het spelen in de sneeuw: sneeuwballen gooien, sleetje rijden, sneeuwpoppen maken. En dat in een bijna magische witte wereld. Wat een verademing om na bijna twee maanden tegen een leeg schoolplein aan te kijken, weer leven te zien. Het werkt op mij aanstekelijk, weer eens iets anders dan alleen maar grauw en grijs regenachtig weer met steeds meer verontrustende corona cijfers. Dat bepaalt mij ook weer bij de tijd waarin we leven, aanstaande woensdag is het begin van de 40-dagen tijd en de zondag daarna, zondag 21 februari, staan wij tijdens de eredienst voor het eerst stil bij deze nieuwe periode van het kerkelijk jaar. Het thema die zondag is 'Gods heerschappij is nabijgekomen'. Want leven we juist nu misschien zelfs intenser dan ooit toe naar Pasen, naar het nieuwe leven, leven dat opgewekt wordt door God zelf. Jezus Christus die als 'tweede Adam', als de vernieuwde mens ons voorgaat, niet alleen tijdens Zijn leven hier op aarde, Hij gaat ons ook voor in de opstanding van de doden. En daarmee heeft Hij het fundament gelegd voor onze toekomstverwachting. Christus Jezus is immers de Eersteling uit de doden en dat betekent dat wij zullen volgen. Over nieuw leven gesproken....

Ds. Carel ter Linden

De vorige Ontmoetingen eindigde ik mijn stukje over ds. Carel ter Linden met de opmerking: Zijn Naam (Gods Naam) is niet voor niets: 'Ik ben die Ik zal blijken te zijn'. Laten we vanuit die liefde met elkaar in gesprek blijven over wie God voor ons wil zijn. Wim Kleijbeuker schreef mij nog dat hij in zijn artikel over het interview van ds. Carel ter Linden in het Kerstummer van Ontmoetingen schreef vanuit de grote zorg die hij heeft voor de gevolgen van de uitspraken van ds. C. ter Linden in zijn interview in EW (voorheen: Elsevier) voor de mensen die twijfelen in hun geloof. Deze mensen worden door zijn woorden bepaald niet gesterkt. Als ds. C. ter Linden zegt 'Maar ik weet dat God niet bestaat' is dat klare taal. Dat is ook gebleken uit de kritiek in de vele ingezonden stukjes van ongeruste lezers in de latere uitgaven van EW. Hij sluit dan ook af met de opmerking: 'Ik heb geen kritiek op het geloof van ds. Ter Linden, wel op wat hij ons laat weten in zijn interview'.

Lief en leed

Mw. Krijna Vreugdenhil en haar man Frans (Plantageweg 37) hebben beiden corona. Vooral mw. Krijna Vreugdenhil is daar heel ziek van. Door haar onderliggende gezondheidsklachten is zij uiterst kwetsbaar, wilt u voor haar en haar man Frans bidden. Mw. F. Kijkuit (Eemstein 13) voelt zich erg eenzaam. Ze gaat ook geestelijk achteruit. Haar schoonzus (mw. L. Kijkuit / Meerkoetstraat 30) komt zo vaak mogelijk, maar is zelf ook op leeftijd. Beiden zijn nog niet zo lang lid van onze gemeente, een kaartje ter bemoediging wordt gewaardeerd. Mw. R. de Snoo-van Dam (Tolhuis 5) is blij dat ze na een zwaar revalidatieproces in Hilversum weer thuis is. Haar gezondheid blijft broos, gelukkig weet zij zich omringt door haar man en kinderen die er steeds voor haar zijn. Gelukkig ook nog heugelijke feiten, zo mocht mw. C. Turel (Meubelmaker 60) haar 92^e verjaardag vieren. Zij heeft meer dan 70 verjaardagskaarten gehad vanuit de gemeente. De dagen na haar verjaardag heeft ze gebruikt om alle kaarten door te nemen, ze heeft dat zeer gewaardeerd. Ook dhr. H. de Kam (IJsvogelplein 300 / K 321) is jarig geweest en heeft de leeftijd van 85 jaar bereikt. Door de corona kan ook hij niet of nauwelijks mensen ontvangen, een kaartje doet echter wonderen.

En mw. van den Herik (Meubelmaker 30) hoopt 17 februari 100 jaar te worden. Het zou geweldig zijn als ook zij weer veel kaarten zou krijgen vanuit de gemeente.

Blijf om elkaar heen staan, denk eens aan de mensen die om u heen zaten in de kerk. Misschien toch een keer bellen? Juist in deze tijd is de behoefte aan contact groot. Kijk eens wat u kunt doen!

Moderamenvergadering:

Afgelopen zondag 7 februari werd het een preek lees dienst omdat ds Perfors vanwege het slechte weer niet voor kon gaan. De liturgie en preek heeft ds Perfors aan ons doorgemaid en de scriba Rembert Slotema heeft de dienst verder heel mooi voor ons verzorgd. Een compliment is daarvoor zeker op zijn plaats ik kan mij niet herinneren dat er een leesdienst werd gehouden.

We hebben besloten wanneer onze 90 jarigen gemeenteleden jarig zijn dat wij u dat laten weten en kunt u hen met een kaart feliciteren. Zeker in deze corona tijd is het een gemis om dan geen visite te kunnen ontvangen.

In verband met het weer is er geen postdienst bezorging voor deze Gemeente Ontmoeting mail.

Spaaractie 2021 diaconie Develhof voor MercyShips. Uw college van diakenen Develhof heeft besloten de opbrengst van de traditionele spaaractie , tijdens de 40 dagentijd , te bestemmen voor de organisatie van MercyShips. Het spaardoosje deze keer een bouwplaatje waar een spaarscheepje van gevouwen kan worden.

Voor het begin van de 40 dagentijd (v.a.21/2) zorgen onze jeugdouders en kindernevendienst medewerkers voor bezorging bij de hun bekende gezinnen. Wilt u als gemeentelid ook met ons mee sparen, dan is dat fantastisch ! Onder normale omstandigheden zou de bouwplaat u dan aan het eind van de kerkdienst van 14 februari worden meegegeven.

Na uw verzoek echter, via telef.no 6192794 van Piet Visser, kan deze eenvoudige bouwplaat , dit jaar bij u thuis bezorgd worden en het schip kort voor Paaszondag, met in acht neming van de ingeslepen regels, weer opgehaald. Tijdens een gezinsdienst, worden ze zo mogelijk met de aanwezige kinderen "gelost" en geteld. Een vertegenwoordiger van MercyShips vertelt ons ondertussen over hun gezegende missies en ook over het nieuwe, dit jaar operationele 2^{de} schip de "Global Mercy". De voorlopige opbrengst zal daarna in de vorm van een symbolische cheque overhandigd worden is het idee..

U kunt natuurlijk ook uw steun voor dit sympathieke doel laten blijken via de diaconie rekeningnummer **NL55 INGB 0000 1931 27** van uw diaconie .

Wilt u meer informatie ? Kijk dan op www.MercyShips.org of lees onze diaconale bijdrage in kerkblad no.5 van vorige week. Hartelijk dank in ieder geval voor uw belangstelling en wij mogen hopen op een gezegende opbrengst !

Pastoraat

Onze pastorale medewerkers proberen zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met onze gemeenteleden. Mocht u nog niet gebeld zijn en toch behoefte hebben aan contact, schroom dan niet om zelf contact op te nemen met of u pastorale medewerker of één van de pastorale ouders.

Hieronder staan hun telefoonnummers en mailadressen nog een keer weergegeven. De contactgegevens zijn:

mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com	06-411 908 11
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com	610 15 47 of 06-819 499 78
mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl	645 08 33 of 06-308 639 12

Collectes / kerkelijke bijdragen

Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor de kerk en de wereld (=diaconaat). Wilt u alstublieft blijven geven door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, elke euro is er één! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Kerk **NL33 INGB 0000 2073 94 ten name van**
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

40-dagen kalender Week 1 en 2

Zoals in de vorige Ontmoetingen stond kon u een 40-dagen kalender aanvragen. Voor week 1 en 2 (17-27 februari) heeft Illa Lommers een 40DagenSchrijfKalender gemaakt. Deze treft u hieronder aan. Het is één van de manieren waarop u zich kunt voorbereiden op Pasen. In deze eerste 40DagenSchrijfKalender staat het woord 'Barmhartigheid' centraal. Dat is het woord, dat samenhangt met de moederschoot, rêchem (=baarmoeder) in het Hebreeuws. De vrouwelijke kant van God. God is niet alléén Vader, ook Moeder wat in dit prachtige woord tot uiting komt. Jezus heeft het niet voor niets over 'de werken van Barmhartigheid'.

40DagenSchrijfKalender 2021
Op weg naar Pasen

Ik ben er voor jou

Barmhartigheid

komt van het Hebreeuwse rêchem, moederschoot. Het gaat over de vrouwelijke kant van God.

De Heer uw God is genadig en liefdevol
2 Kronieken 30:9

Hoe werkt de SchrijfKalender?

- Bijna 7 weken lang
- Elke dag
- Een kleine creatieve oefening
- Met hoofd, hart en handen
- Bewust op weg naar Pasen
- Elke week staat een van de
- Werken van barmhartigheid
- Uit Mattheus 25 centraal

Wat heb je nodig?

- Schrijfpapier/schrift
- Een fijne pen
- A4 tekenpapier
- Kleurpotloden
- Foto toestel/je mobiel
- Een open mind
- Zin om je te verdiepen

Deze 40DagenSchrijfkalender is geschreven door Illa Wolters en wordt u gratis aangeboden.

Bron:
PKN Op weg naar Pasen - veertigdagentijd kalender 2021 'Ik ben er voor jou'

Illa Wolters
life coaching

Schrijfvormen

Rondeel

Een gedichtje in 8 regels met herhaling van regels in dit schema:
regel 1
regel 2
regel 3
regel 4 = regel 1
regel 5
regel 6
regel 7 = regel 2
regel 8 = regel 1

Woordgedicht

Een gedichtje op de letters van een woord. Kijk, zo:
WOORD
W (vul hier woorden met een w in)
O (hier komen woorden met o)
O (idem)
R (woorden met een r)
D (woorden met een d)
WOORD

Mantra

Een mantra is een korte zin die je gemakkelijk kunt onthouden en herhalen. Een mantra vormt een waarde met een diepere betekenis voor jou. Een eigen geschreven mantra komt uit het hart en is waar voor jou.

Voorbede

Een voorbede is een soort gebed. Je kunt ook een dankgebed, een stil gebed of een schietgebedje hebben. Ken jij ook het Onze Vader, het gebed wat Jezus al bad?

Woordweb



Schrijf een woord in de cirkel en bedenk er verschillende woorden omheen waar het woord je aan doet denken.

Collage

Een geplakt geheel van knipsels uit o.a. tijdschriften (foto's en teksten) die samen een verhaal vertellen.

Elfje

Een gedichtje met 11 woorden in dit schema:
regel 1 - 1 woord
regel 2 - 2 woorden
regel 3 - 3 woorden
regel 4 - 4 woorden
regel 5 - 1 woord

Barmhartig werk 1: Aandacht voor wie gevangen is
17-20 februari 2021

Woensdag
17 februari
Wandeldag

Ga wandelen en kijk of je buiten iets ziet wat jou ruimte geeft. Schrijf thuis een elfje.

Donderdag
18 februari
Dromendag

Zoek in de krant een foto/bericht over vrij komen. Wat raakt je? Schrijf 5 min.

Zaterdag
20 februari
Zwerfdag

Doe wat je hart je ingeeft en voel of het je vrijheid geeft of dat er een moeten achter zit. Schrijf hierover een rondeel.

Vrijdag
19 februari
Voorbede dag

Denk aan iemand die ergens mee vastzit en schrijf een voorbede van 7 regels voor die persoon. Lees dit gebed hardop voor je zelf voor.





Aanstaande zondag 14 februari

Aanstaande zondag 14 februari hoopt ds. Erik Groeneveld weer bij ons voor te gaan. Hij gaat het met ons hebben over de vraag: 'Wie is Jezus?' Hij vraagt ons van te voren Lucas te lezen vanaf hoofdstuk 2:14 tot en met Lucas 7:17 met de vraag in uw achterhoofd: 'Wie is Jezus?'. Tijdens onze ontdekkingstocht worden we muzikaal en met zang begeleid door Leo en Illa Lommers. Gaat u mee op reis? Aan het einde van deze Ontmoetingen treft u de liturgie voor deze zondag aan.

De liturgie voor zondag 14 februari is als volgt:

Staande intochtlied: Psalm 65: 1 en 5

Votum en Groet

Vervolg Psalm 65:6

Toelichting op de dienst

Gebed van ontferming

Glorialied : Lied 446 Zijt Gij waarop de wereld wacht?

Kindermoment filmpje

Gebed bij de schriften

1e lezing Lucas 6:12 t/m 19 Jezus roept apostelen

Korte overdenking (1)

*Lied 531 'Jezus die langs het water liep', alle coupletten

2e lezing Lucas 6:27 t/m 36

Korte overdenking (2)

Instrumentaal intermezzo Lieder ohne Worte, nr. 35 – F. Mendelssohn (piano)

3e lezing Lucas 7:11 t/m 17

Korte overdenking (3)

Gezang 274: 1, 2, 3 en 5

Gebeden (Dankgebed-Voorbeden-Stilgebed-Onze Vader)

Aankondiging collecte (aan het eind of digitaal, zie beamer)

Staande Slotlied Lied 657: 1 en 4

Zegen

Afsluiting

Ik wil deze derde Ontmoetingsbrief van 2021 afsluiten met een kort gebed dat ik vond bij 'Mijn Kerk':

In het donker
kijken we reikhalzend uit
naar lichtpuntjes

Laten die lichtpuntjes
ons hart verwarmen
en ons moed en vertrouwen geven
voor morgen

En voor de kinderen het volgende gebed:

Weet U, God,
ik vind het helemaal niet meer gezellig thuis.
Ik dacht: Fijn!
een hele tijd niet naar school,
net als vakantie.

Maar nu moet ik steeds in mijn eentje spelen.
Mijn vader werkt,
mijn moeder werkt.
Ze hebben geen tijd voor mij.
Ik verveel me.

Weet U, God,
Ik vind het helemaal niet meer gezellig thuis,
mijn ouders, ze doen
helemaal niet aardig,
tegen mij, tegen elkaar.
Ik ben op mijn kamer,
naar school kan ik niet .

Weet U, God,
Ik vind het helemaal niet meer gezellig thuis.
Kunt u niet wat sturen?
Ik dacht aan wat liefs,
zoals een beetje vriendelijkheid
en ook wat geduld,
dat iedereen wat aardiger wordt.
Dat zou fijn zijn, God!

Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
ds. Eric Matser Metha van der Net, voorzitter

Bijlage: preek van 7 februari 2021

Zusters en broeders,

Mensen zijn op altijd reis, op zoek. Er is iets in ons, wat is dat toch?

Om welke reden dan ook, om het avontuur, om de kans aan voedsel te komen, of zicht op dat beloofde land; het doet er niet toe. Zo gaan ook wij nog steeds, om verschillende redenen, veel zullen die niet veranderd zijn de eeuwen door.

In de kerk, achter dat volk Israël aan. Delend in Gods bevrijdend werk op weg, samen op reis. Want er is iets in ons, wat is dat toch?

Samen op reis, maar wat neem je mee en hoe ga je verder? Er is geen tijd om het deeg te laten rijzen, je moet heel goed weten wat je meesjouwt de woestijn in, om het vol te kunnen houden. Want als je de verkeerde dingen meesjouwt, dan red je het niet. Dan verandert je bagage in ballast, onnodig, belemmerend. Want als je samen op reis gaat, neem je ook jezelf mee. En wij mensen, hoe gaat dat niet vaak mis onder elkaar?

Maar toch: Zalig, zegt Jezus, zalig zijn jullie. En: jullie zijn het zout der aarde.

Wie wel eens kortere of langere tijd zoutloos heeft moeten eten, weet wat zout betekent: smaakmaker. En het gaat bederf tegen, kijk maar naar zoute haring, pekelvles, zuurkool.

"Zalig zijn jullie, en zout der aarde." Jezus staat op een berg in Noord Israël achtergebleven gebied, met een gehoor van eenvoudige mensen. Mensen die lijden onder onrecht, die het niet voor de wind gaat, mensen die verdriet hebben. Mensen in de woestijn. Jezus spreekt hen moed in. Jullie, ja, jullie zijn zalig, op de goede weg. En zout der aarde. Zorg ervoor dat je niet smakeloos wordt, zegt Jezus. Letterlijk staat er: dat het 'niet dwaas' wordt, 'onwijs'. "Geef het zout zin, laat het zoutend zout zijn. Jullie zijn de smaakmakers, jullie die nederig van hart zijn, die treuren, die hunkeren naar recht. En jullie zijn het licht der wereld. Laat je licht dan ook schijnen voor de mensen, verberg het niet." Ik kan niet anders concluderen dan dat het zijn gehoor zal moeten zijn vergaan als ons, nu: met de vraag, gaat dit over mij?

De Bergrede, want daar komt deze tekst uit, heeft door de eeuwen heen mensen die 'dorsten en hongeren naar gerechtigheid', aangesproken, aangestoken, en we kennen allemaal wel een paar van die aanstekelijke figuren. Florence Nightingale, Martin Luther King, Albert Schweitzer, en over de grens van onze christelijke traditie heen, Mahatma Gandhi, die de kennismaking met de Bergrede 'een verrukking' noemde. Misschien kunnen we hier ook denken aan die mannen, maar vooral ook vrouwen die niet in de schijnwerpers beland zijn, een buurvrouw, of een oma, een vriendin die in alle bescheidenheid en eenvoud, bijna anoniem zout der aarde zijn, in het verborgene.

Een intrigerende figuur, zo'n 'bergrede-christen' zou je kunnen zeggen, ontmoeten we zo'n 140 jaar geleden. Het is zomer 1880. Aan zijn broer schrijft hij een brief, een brief over zijn eigen falen en andermans falen. Hij voelt zich soms als een gevangene, klemgezet door omstandigheden, door de armoede, door domme pech. Toch is hij jong, 27 jaar oud nog maar, maar doodmoe. Hij, domineeszoon, is als theologiestudent mislukt omdat hij zich er maar niet toe had kunnen zetten, de rijtjes Grieks en Latijn in het hoofd te zetten. De student wordt ex-student, pakt zijn biezen en gaat leren voor evangelist, eerst in Engeland daarna in België. Dag en nacht sjouwt hij, verkoopt alles om mensen te helpen, maar loopt ook als evangelist stuk. Wat blijft er over in de woestijn?

Toch: het zout der aarde zijn, licht der wereld. Jezus vertelt het zijn toehoorders als een vaststelling. Jullie **zijn** het. Er staat niet: zorg dat je het licht der wereld wordt. Er staat, dat we het licht **zijn**. Zoals het licht in het scheppingsverhaal er eerder is dan de sterren en de zon, zo zijn wij licht nog voordat we aan de arbeid gaan. Bemoedigende woorden, maar Jezus zegt meer. Laat dat licht dan ook schijnen, spoort Hij zijn gehoor aan. Een lamp zet je niet onder een korenmaat, maar plaats je op een

standaard. Laat zo je licht schijnen onder de mensen. Datzelfde zegt de profeet Jesaja: je bent licht, maar pas als je oog hebt voor zwervelingen, sloebers, mensen in de knel, dan breekt je licht door, als de dageraad.

Het is een appèl dat vandaag nog even dringend is als voor de mensen tot wie Jezus en Jesaja zich richtten. Maar een gemakkelijke opdracht is het niet.

Wij mogen dan licht zijn, we hebben vaak het gevoel dat we er maar weinig van uitstralen. Hoe kom je onder die korenmaat vandaan, die ons verstikt, gevangen houdt, hoe ontsnap je aan het zoutvat dat je lijkt te omsluiten?

Zoals wij vragen: wat voor school moet ik kiezen, wat wil ik gaan doen met mijn leven? Zeker in deze tijd: heeft het allemaal wel zin? En wellicht twintig jaar later: betekenen ik wat voor anderen - wat is er van mijn dromen, mijn idealen terechtgekomen? Is dit alles - een noodkreet van een dertiger. En weer twintig, dertig jaar later: wil ik zo leven tot ik oud ben, is dit leven, of is er iets anders?

Onze gesjeesde theologiestudent schrijft hoe hij zich voelt: "Een nietsdoener tegen wil en dank ben ik, ik zit als het ware gevangen. Toch ben ik wel ergens goed voor! Ik weet dat ik een heel ander mens zou kunnen zijn! Er is iets in mij, wat is het toch!"

Zijn eerste ideaal, dominee of evangelist worden, is op niets uitgelopen, hoe zal de toekomst eruit zien? Hoe word je zoutend zout, hoe lichtend licht? Om die vraag te beantwoorden, moeten we kijken naar een belangrijke eigenschap die licht en zout gemeen hebben: beide worden pas nuttig als ze naar buiten treden, in aanraking komen met hun omgeving. Een snufje zout verandert het deeg, een lamp verlicht de hele kamer. Zout moet uit het zoutvatje, wil het zinvol, zoutend zijn, de lamp moet onder de korenmaat vandaan.

En onze gesjeesde theologiestudent, Vincent van Gogh heet hij trouwens, weet juist in de vreselijkste ellende het potlood en penseel op te nemen en weer te beginnen. Ging het op de ene manier niet, deugde hij niet als evangelist, dan stelde hij zijn andere talent, de schilderkunst, in dienst van wat hij als zijn opdracht zag: het brengen van troost en licht aan de mensen. Daarbij hadden vooral verdrukte mensen, de mensen aan de zelfkant van de maatschappij, zijn aandacht.

Van Goghs' leven is zo'n scheppend leven dat alle aspecten van zout in zich bergt: smaakmaker, vereeuwiger van ontroering. Maar zout is ook: de smaak van tranen, het zout in de wond van je onvermogen om iets wezenlijks ten goede te veranderen.

Jezus weet tegen wie hij het heeft, als hij zijn gehoor het zout der aarde en het licht der wereld noemt: het zijn de zoekers van recht, gesmaad en vervolgd, het zijn de treurende, zoals Van Gogh. Vincents biografie is zeker geen 'successtory', maar toont een onbeduidend leven. Niet erkend als kunstenaar, een rare man die maar 37 jaar oud werd. Een mislukt leven zelfs, als van die timmerman uit Nazareth die zijn lichtend voorbeeld was en roemloos en godverlaten aan een kruis stierf.

Toch hield het daarbij niet op, voor Jezus niet, en in zekere zin ook voor Van Gogh niet, al benam hij zich het leven. Zijn werk, zijn worsteling met het bestaan blijft voor velen na hem een licht waarvan de gloed nog altijd voelbaar is. Zoutend zout, lichtend licht, het is een opdracht en een belofte ineen. Hoe beangstigend de ruimte buiten korenmaat en zoutvat ook is, God dringt ons steeds naar buiten, en neemt voor lief ons onvermogen. Wij zijn blijvend op weg naar datgene dat ons beloofd is. Samen op weg met Gods licht in de rug. Amen.